

SCHATRIJK DOOR NELLIE

VRIJWILLIGER LEZEN EN LENEN STADKAMER STADSHAGEN

Naast het vrijwilligerswerk in de ouderenzorg werkt Nellie ook als vrijwilliger bij Stadkamer. Als gepensioneerd kleuterleidster is ze gek op lezen en werkt ze graag met kinderen. Bij Stadkamer heeft ze de mogelijkheid om zichzelf uit te dagen en te doen wat ze leuk vindt.

Waarom ben je vrijwilligers werk gaan doen?

Op een gegeven moment was ik gestopt met werken, maar nog niet helemaal met pensioen. Na een tijdje thuisgezeten te hebben dacht ik van, 'ik kan mij ook wel op een andere manier inzetten'. Toen ben ik opzoek gegaan naar wat voor vrijwilligerswerk ik wilde doen. Als je net thuis komt te zitten hou je dit allemaal een beetje af, omdat je eerst moet wennen aan het feit dat je niet meer hoeft te werken. Na een tijdje kwam ik in de bibliotheek en daar zag ik een poster met 'vrijwilligers gevraagd'. Toen dacht ik gelijk 'yes dat ga ik doen, want ik hou van lezen'. Daarnaast ben ik altijd kleuterleidster geweest, hierdoor was ik niet alleen bezig met kinderen, maar vooral ook met taal en boeken. Ik heb me opgegeven en ik kon eigenlijk meteen beginnen. Het vrijwilligerswerk is ook niet zomaar vrijwilligerswerk, er zijn wel bepaalde afspraken waar je, je aan moet houden, afhankelijk van het vrijwilligerswerk dat je doet. Eén daarvan is eigenlijk dat je niet een uurtje komt helpen, maar vier uur achter elkaar. Dat leek me eigenlijk wel heel leuk. Je kon zelf je dag opgeven en zo ben ik vier jaar geleden gestart. Tot nu toe heb ik daar nog steeds geen spijt van.

Wat zijn je taken als vrijwilliger lezen en lenen?

In principe word je aangenomen om materialen op te ruimen, dat is eigenlijk je grootste taak. Daar komen natuurlijk wel allerlei andere taken bij, want als je hier rondloopt ben je ook gastvrouw. Ik vind gastvrouw zijn erg leuk, zeker omdat ik uit het onderwijs kom en toen ook wel met ouders te maken had. Daardoor weet ik ook wel een beetje hoe ik met mensen om moet gaan. Verder doe ik van alles. Ik ruim graag op bij de kleuterboeken, daar krijg je gewoon heel vaak ouders die vragen hebben. En omdat ik natuurlijk best wel een goede achtergrond heb betreft kleuterboeken, kan ik daar ook vaak mee helpen. Dat is natuurlijk erg leuk om te doen. Ik heb ook geprobeerd om mij te verdiepen in de kinderboeken van 8 tot 15 jaar. Die boeken kende ik nog niet, dus als er scholen kwamen vroeg ik of ik mocht helpen. Zo bouw je de kennis een beetje op. Naast het gastvrouw zijn,

doe je nog veel meer, zoals: mensen begeleiden op de computer, boeken innemen, karren leegruimen, oude boeken van een bepaald jaartal verzamelen en kastlijsten (reserveringen) lopen. Op een gegeven moment had ik iets van vijftien taken, maar hier zitten ook hele kleine taken bij. Dit zorgt ook voor afwisseling, want vier uur opruimen is best pittig. Er zijn altijd wel andere taken die je kan doen.

Wat vind je zo leuk aan het werk bij Stadkamer en waarom is dit waardevol?

Het leukste vind ik het gastvrouw zijn, en dan voornamelijk het beantwoorden van vragen. Vaak zijn het mensen die een bepaald boek of genre zoeken. Je moet dus wel iets van boeken afweten, maar je weet natuurlijk altijd te weinig. Opruimen vind ik ook erg leuk en dan kom ik ook veel (nieuwe) boeken tegen. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten in Stadkamer. Hier hadden ze op gegeven moment de activiteit, voorlezen aan peuters. Een collega kon niet en zij vroeg of ik dat een keer wilde doen. Dat is natuurlijk mijn pakkie-an, en sindsdien is dat mijn taak geworden. Eén keer in de maand voorlezen aan peuters. Echt geweldig! De taalontwikkeling bij kinderen is gewoon heel belangrijk en dat begint al bij het voorlezen aan baby's en peuters. Hierin komen mijn eigen kwaliteiten en talenten naar boven en dat vind ik gewoon erg leuk. Zo zijn er mogelijkheden voor alle vrijwilligers, en omdat de lijntjes kort zijn, gaat dat natuurlijk heel makkelijk. Je hebt een vast aanspreekpunt en daar overleg je alles mee. In overleg kan heel veel. Vrijwilligers worden daarom ook erg gewaardeerd hier.

Wat zou je willen zeggen tegen iedereen die twijfelt om vrijwilligerswerk te gaan doen?

'Probeer het, ga er gewoon voor!' Het verrijkt je alleen maar, en bevalt het niet dan kun je altijd nog wat anders gaan doen. Maar ik zou wel zeggen, 'doen', en het maak niet uit waar. Er zijn in Zwolle genoeg initiatieven. Daarnaast is het ook gewoon erg leuk. Je kunt hele dagen thuis gaan zitten, maar het is ook fijn om een doel te hebben en om met mensen om te gaan. Dan is vrijwilligerswerk natuurlijk wel een heel mooi iets, ook hier in de bieb. Ze zitten te springen om een extra paar handen en ik denk dat het ook goed is voor jezelf, als een stukje uitdaging. Ik heb hier natuurlijk nooit gewerkt en het werk in de ouderenzorg heb ik ook niet eerder gedaan. Dit maakt het voor mij een uitdaging. Ik zie dit niet als een maatschappelijk iets. Tuurlijk is dat wel zo, maar in eerste instantie ging ik om mijzelf uit te dagen en om weer iets (anders) te gaan doen. Dan merk je gewoon dat het wel een maatschappelijk iets is. Ze zijn gewoon heel blij met je.



FOTO (ZWART/WIT)
PLAATSEN, RODE EN GELE
OMLIJNING AANPASSEN NAAR FOTO